

HOMILIE 8^e ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011

De boog hoeft niet altijd gespannen te zijn. Zeker in deze laatste week voor Carnaval moeten wij daaraan vaker denken. Mensen hebben het nodig om zich van tijd tot tijd te ontspannen. Maar de echte carnaval is nooit enkel plat vermaak, maar het is een opstap naar een tijd van bezinning in de vastentijd. Hoe leef ik? Hoe ga ik met mijn naaste om? Wanneer wij met mensen om ons heen samen optrekken, dan kunnen wij zelfs bevriend raken met elkaar. Die vriendschap wordt echter zwaar beproefd op de dag, dat wij merken, dat die ander hebzuchtig is. Het eigen voordeel blijkt bij die ander voorop te staan. De vriendschap kan dan aardig bekoeld raken. Wij ontdekken dan, hoe mensen in twee werelden lijken te leven. Maar de belangrijkste wereld blijkt voor hen de wereld van het geld en het bezit te zijn, waaraan alles en iedereen opgeofferd wordt. Dan zijn wij teleurgesteld in die ander. Daarom spreekt Jezus de waarschuwing uit: 'Je kunt niet tegelijk God samen met de naaste enerzijds en tegelijkertijd de mammon - de geldduivel – anderzijds dienen.' Toch wil Jezus aanduiden, dat wij vaak dubbelhartig zijn. Wij zeggen wel op God te vertrouwen; wij zeggen wel, dat wij onze naaste liefhebben, maar wanneer het eigen voordeel in het geding is, dan blijkt dat wij er vaak nog een andere agenda op nahouden.

De hebzucht maakt ons tot angstige en benepen mensen. Jezus roept ons daarom op tot blij vertrouwen, want dat hoort bij het geloof en de liefde. Een gelovig en liefdevol mens heeft oog voor de vele zegeningen die ons bijna dagelijks ten deel vallen. Een liefdevol mens wil graag delen met de ander die in nood is. Jezus zegt daarom: "Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en ze maaien niet en ze verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel méér dan zij?" En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg Ik u: Zelfs koning Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldgewas, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zó kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?" Eigenlijk wil Jezus ons zeggen, dat wij mensen door onze hebzucht tobberige wezens zijn geworden, altijd weer bezorgd om de dag van morgen. Nooit tevreden. Nooit genoeg. Heel veel zorgen blijken bovendien nergens voor nodig te zijn. Wij hebben er zelfs een woord voor bedacht: doemdenken. Wij hebben de neiging om alles negatief te omschrijven. Heel vaak zijn het de luxeproblemen van een rijke consumptiemaatschappij van 'nooit genoeg' en 'altijd meer'.

Natuurlijk hebben wij de zorgen om ons dagelijkse brood, zoals wij al in het Onze Vader bidden: 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. Onze hemelse Vader weet zeker, dat wij al deze dingen nodig hebben. Jezus stuurt echter op een veel scherpere vraag aan: "Wie of wat beheerst ons leven eigenlijk? Wie is de baas in ons leven? Mag dat ook God zijn? Mag dat ook onze naaste zijn? Mogen dat onze familieleden zijn? Of zitten die op de tweede rang? Het antwoord van Jezus luidt: "Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid." Breng de juiste waardeschaal aan in je leven. Het is opvallend, dat onze rijke westerse samenleving nog geen geluk en innerlijke vrede kent. Onafhankelijk van elkaar, onafhankelijk naast elkaar, maar eenzaam en ongelukkig.

Jezus is geen zure asceet, maar Hij wil ons wel de ware weg naar de ware levensvreugde wijzen. Jezus spreekt in naam van de hemelse Vader, die Heer van ons leven is. Dat is geen bemoeizucht, maar oprechte liefde. Wie op Hem durft te

vertrouwen mag ervaren, dat vele zorgen wegsmelten als sneeuw voor de zon, want je mag vertrouwen, omdat je kind van God bent en in Zijn hand geborgen. Dan zijn wij enkel bezorgd om datgene waar het echt op aankomt. Daarin is Jezus radicaal: 'Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid.' Al de rest komt dan wel in orde, want wij zijn in Gods hand, die deze prachtige schepping in stand houdt. Dan toch zeker ook de mens, die naar zijn beeld en gelijkenis geschapen is. Amen.