

## HOMILIE EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT – B 27 november 2011

“Weest waakzaam!” Van alle kanten wordt het ons tegenwoordig toegeroepen. Weest waakzaam. Wees op je hoede. Pas op. Op luchthavens wordt soms omgeroepen: “Ziet u een verdacht pakketje: Pas op, wees waakzaam.” De binnensteden hebben we intussen vol gehangen met camara’s. “Big brother is watching you” Het oog van hermandad moet ervoor zorgen dat we ook ’s avonds nog veilig op straat kunnen. Daarom moet er meer blauw op straat. Veiligheid is tot een bijzonder politiek item geworden. Er is een ministerie voor veiligheid opgericht. Wees waakzaam. Maar // deze waakzaamheid is de waakzaamheid van de angst. Inderdaad hebben de ouderen uit ons midden nog de tijd gekend dat velen van ons het geloof beleefden vanuit een angst voor God. Boven het hoofdaltaar in sommige kerken was er in een grote driehoek een groot oog te zien met het onderschrift: “God ziet u.” Hij ziet alles. En Hij vergeet niets. Wees dus waakzaam. God leek de grote politieagent te zijn.

Maar gelukkig is de waakzaamheid waartoe we vandaag op deze eerste adventszondag worden opgeroepen niet de waakzaamheid van de angst, maar van het blij uitzien naar een bijzonder gebeurtenis waarop je je verheugt. Kinderen kennen die spanning heel intens. “Nog zoveel nachtjes slapen en dan is het feest.” Jezus noemt als voorbeeld van waakzaamheid een portier, een deurwachter. Het is niet de waakzaamheid van een bulldog die op de drempel ligt en gromt: “Hier waak ik.” maar het is de waakzaamheid van de liefde, die vol spanning wacht op de komst van de geliefde. Het is deze vreugdevolle waakzaamheid die Jezus bedoelt.

Advent roept ons als gelovige gemeenschap dus op tot de waakzaamheid van degene die uitziet naar de feestelijke binnenkomst van haar Heer. Jezus wenst zijn kerk die waakzaamheid toe: de blijde verwachting als van de kinderen omdat ze zich zo geweldig verheugen op dat bijzondere feest dat aanstaande is.

Zo duidt de kerk de advent als een vreugdevolle voorbereidingstijd op kerstmis. Want het is een bijzonder feest. Wij gaan vieren dat God mens geworden is. God is in deze wereld gekomen en Hij heeft naar ons omgezien.

Maar kerstmis vieren is niet enkel de herdenking van het historische feit van Jezus geboorte. Kerstmis vieren is God toelaten of weer toelaten in je leven. Die feestelijke verwachting zijn wij een beetje verleerd. Jawel, wij gaan met velen kerstmis vieren, maar soms is dat dan slechts een aanleiding tot feesten. Het feest wordt niet meer als christelijk feest benoemd en we spreken algemeen over “prettige feestdagen”. Het lijkt er soms op, dat wij weer een soort midwinter vieren met heel veel licht. Elk jaar nog meer licht, maar soms vergeten we de Heiland die het ware licht van liefde is die de duisternis uit ons leven verdrijft en die ons leven wil verwarmen met het licht van zijn liefde. Want de Heiland doet ons weer hopen op de macht van de liefde. Want alleen de macht van de liefde is in staat deze wereld te veranderen. Maar liefde is soms zo kwetsbaar. Het is geen politieke macht. Ook geen lange arm van God die vanuit de hoge orde op zaken stelt in deze wereld, maar de macht van de liefde ziet in ons de beste eigenschappen en bevestigt en versterkt ze. Niet door macht en geweld maar door het goede zal deze wereld veranderen.

Vertrouwen op de macht van de liefde betekent hopen. Maar we zijn vaak zo ongeduldig. De hoop lijkt de meest kwetsbare van alle deugden. Maar de hoop is ook de meest heilige van alle deugden. Het is de God welgevallige houding van mensen

die in God geloven en in Hem hun vertrouwen stellen. Het is vasthouden aan het geloof dat er ondanks alles een God is, die naar mensen omziet en die zijn macht van liefde inbrengt opdat deze wereld wordt herschapen.

De profeet Jesaia verwoordt in de eerste lezing het diep menselijke verlangen naar heil en geluk en naar heelmaking van het menselijke leven: "Heer, scheur toch de hemel open en daal af", zo zegt de profeet. "Gij alleen zijt God en Gij staat bij al wie op U durft hopen."

"Wees waakzaam", is de oproep aan het begin van deze advent. Deze oproep duidt op trouw en vertrouwen, op liefde en vreugde. Dan kan de Heer ons tegemoet komen oms zijn vreugde en gerechtigheid te schenken. Zo laat de Heer een nieuwe tijd beginnen, maar samen met ons. Amen.