

HOMILIE 29^e ZONDAG A 16 OKTOBER 2011

Karakters kunnen botsen. De een is opvliegend van aard en de ander is de rust zelve. De een is principieel en houdt zich heel strikt aan bepaalde waarden en normen, terwijl een ander het eigen voordeel steeds voorop stelt. Dan moet het wel botsen. Zo komt Jezus regelmatig in conflict met joodse overheidspersonen. Zij hebben geen oog voor de menselijke maat en zij laten zich steeds gelden ten koste van een ander om zichzelf te profileren. Voor Jezus is dat een ergernis, want Hij ziet zoveel goeds in de mensen om zich heen, dat hij wil bevestigen. Jezus ziet hoe elke mens ondanks zijn gebreken een goddelijke kern heeft en dus respect verdient.

Jezus botst met de hogepriesters en de oudste van het volk. En daarom willen zij Jezus een val spannen. Zij leggen Jezus een gevoelig dilemma voor. Het gaat over het betalen van belastingen. "Is het geoorloofd om aan de keizer belasting te betalen?" vragen de Farizeeën en de Herodianen aan Jezus. Twee groepen tegenover Jezus. Het lijkt wel een monsterverbond, want deze mensen konden normaal gesproken elkaars bloed wel drinken. Vurige verdedigers van het joodse land en van het geestelijke erfgoed sluiten een pact met de NSB'ers van die dagen de Herodianen. De Franse filosoof Sartre zei het al: "Vrienden hebben meestal een gezamenlijke vijand." De normale tegenstellingen worden voor even aan de kant gezet, want met vereende krachten wil men de gezamenlijke vijand Jezus uitschakelen. Zij proberen Jezus te vangen op zijn eigen woorden. Zij leggen hem de gewetensvraag voor, of het geoorloofd is om belasting te betalen aan de heidense keizer van Rome. Of zij mogen meebetalen aan de veldtochten van deze op macht beluste tiran. Ze hadden gehoopt dat Jezus een duidelijk antwoord zou geven. Ja en nee. In beide gevallen zou hij aangeklaagd kunnen worden. Maar het spelletje mislukt.

Jezus zegt: laat mij eens een belastingmunt zien, wat staat er op? Van wie is de beeldenaar en het opschrift?". Een interessante vraag. Weet u wat er op onze Nederlandse euro's staat? Aan de ene kant staat de waarde, aan de andere kant de beeldenaar van onze koningin met de tekst: 'Beatrix, Koningin der Nederlanden'. Maar behalve dat staat op de zijkant van een enkele munt: God-zij-met-ons". Die tekst staat er al bijna 350 jaar op. En wel sinds het einde van de 80-jarige oorlog in 1648. Het is een teken dat het hele menselijke verkeer, waarin geld blijkbaar zo'n grote rol speelt, onder-geschied is aan God die ons naar zijn Beeld en Gelijkenis geschapen heeft.

Belasting betalen doen wij niet graag maar tegelijkertijd begrijpen wij dat het toch nodig is. De belasting was in Jezus' dagen voor de keizer, wiens beeldenaar op de belastingmunt stond. Maar ook op de mens is een beeldenaar gedrukt: Gods beeldenaar. Op elke mens heeft Gods Zijn eigen stempel gedrukt, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Elke mens doet ons aan God denken. Jazelfs, heel de schepping doet ons aan de Schepper denken. Ook de wereld behoort aan God toe. Elke slag van ons hart en elke ademhaling komt van God. Wie kan er denken als de mens? Wie heeft er gevoel voor goed en kwaad als de mens? Wie kan verantwoordelijkheid dragen als de mens? Wie kan liefhebben op een wijze zoals God ons liefheeft? Goddank, God zij dank om Zijn opdruk op ons. "Geef daarom aan God wat aan God toekomt!" Elke mens hoort toe aan God. Daarom is het onze plicht om als God de hongerigen van voedsel te voorzien, de naakten te kleden, de zieken te bezoeken, aan de gevangenen aandacht te schenken.

Belasting betalen aan God of de keizer? "Ach wat", zegt Jezus, "geef toch aan de keizer wat van hem is. God zit wel op iets anders dan op geld te wachten!" want God is de God van levende mensen, van mensen met een warm kloppend hart. God verwacht van ons geen reactie met geld maar met het hart, dat wij in Hem geloven en onze naaste beminnen. De apostel Paulus verwoordt het heel kernachtig: "Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij de naam van mensen noemen in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus."

"Geef aan God, wat aan God toekomt," zegt Jezus. Als volgeling van Jezus, weten we dat God zijn Zoon naar deze wereld heeft gestuurd om onze schuld tegenover God in te lossen. Hij gaf zijn leven als losprijs voor velen. Alles heeft Jezus in liefde voor ons gegeven, zelfs zijn eigen leven. Het zijn grote woorden, maar wat dragen ze een toekomst in zich, een toekomst bij God, als we Hem geven wat Hem toekomt, onszelf!

Mogen wij Gods beeldenaar levend maken, opdat ook aan ons te zien zal zijn, wie wij zijn: Mensen met het beeld van God in ons hart, mensen van geloof, mensen van liefde! Amen.