

HOMILIE MARIA TENHEMELOPNEMING 2011

Wij katholieke christenen kennen een aantal Mariafeesten, zoals Maria Onbevlekt Ontvangen op 8 december en daarmee verbonden Maria Geboorte op 8 september. Ook het feest van het bezoek van de engel aan Maria op 25 maart en vandaag zelfs het grootste Mariahoogfeest. Wij vieren het feest van haar opname in de Hemel. Maria mocht als eerste mens ontvangen, wat Jezus met Pasen voor ons heeft bewerkt.

Onder de heiligen neemt voor ons katholieken Maria een bijzondere plaats in. Dat kunnen wij merken aan de hoeveelheid kaarsen, die bij haar beeltenis worden ontstoken. En elke kaars die bij Maria wordt ontstoken is een kaars met een verhaal van iemand die tot Maria komt om bij Maria iets achter te laten van zorgen, van nood, want in een tijd dat mensen steeds meer menen, dat ze het leven naar hun hand kunnen zetten en maakbaar maken, ervaren mensen dat het leven zich niet laat voorprogrammeren. Het is zelfs tot tegeltjeswijsheid geworden. Zo las ik: "Van het concert van het leven, krijgt niemand het program." Wij voelen ons zo vaak machteloos en waar kunnen wij dan met onze zorgen terecht? Vol vertrouwen steken wij een kaars aan bij Maria.

Kaarsen hebben voor ons katholieken de betekenis van een symbool. Op een kaarsenbak stonden de volgende woorden te lezen: *"De kaars maakt ons gebed niet overbodig, maar is er de voortzetting van. De kaars maakt ons offer niet overbodig, maar is er het symbool van. De kaars schenkt ons niet alles wat wij vragen, maar is teken van ons vertrouwen."*

Maria is voor ons van de aarde en van de hemel. Zij is van de aarde, want Maria heeft het gewone leven gekend als moeder van een kind, dat zijn eigen weg ging en moeilijk te begrijpen was. Als vrome joodse vrouw had zij geleerd de joodse overheid te gehoorzamen, want die overheid was van Godswege boven haar aangesteld. Maar haar zoon komt met deze overheid in conflict en wordt door deze overheid zelfs ter dood veroordeeld. "Uw ziel zal als door een zwaard worden doorboord," had de wijze Simeon Maria voorspeld, toen zij het kind Jezus in de tempel aan God opdroeg. Maria is één van ons. Zij voelt ons aan. Zij weet waar het over gaat, als wij de kaars aansteken.

Maar ook is ze van de hemel, maar niet om zich van ons terug te trekken. Neen. Zij blijft vandaaruit voor ons zorgen. Zij geeft ons aanwijzingen voor onze levensweg, opdat ook wij eens die hemel mogen binnengaan en haar en Jezus daar mogen ontmoeten.

Rond de persoon van Maria hebben zich ook legendes ontwikkeld. Haar graf zou niet de plaats zijn die ons doet denken aan de vergankelijkheid, maar aan het eeuwige leven.

Laten wij gaan luisteren naar de legende rond de Kroedwusj.