

## HOMILIE SACRAMENTSZONDAG 2011

Door overmacht is vorige week de processie niet uitgetrokken in onze parochie. Morgen, sacramentszondag, is het gebruikelijk, dat de meeste parochies op deze wijze het heilig Sacrament aanbidding schenken. Er is gelukkig goed weer gemeld voor morgen.

Voor katholieken is Sacramentsdag een bijzondere dag, want alle aandacht gaat uit naar de Heer en naar zijn blijvende tegenwoordigheid in ons midden in de gedaante van het Brood. In aansluiting daaraan wordt er elke eerste vrijdag voorafgaande aan de Eucharistie aanbidding van het H.Sacrament gehouden. Wij willen dan heel geconcentreerd beleven, dat God bij ons is. Daartoe wordt de heilige Hostie in een rijk versierde monstrans ter aanbidding uitgesteld.

Wij aanbidden de Heer in de heilige Eucharistie. Nu zijn wij op een eenvoudige witte Hostie snel uitgekeken, maar wij worden dan telkens uitgenodigd om ons terug te verplaatsen, toen Jezus en zijn leerlingen samen maaltijd hielden. Uit onze eigen thuissituatie weten wij, hoe belangrijk maaltijden zijn voor het gezinsleven. Het is niet enkel het moment, dat wij voedsel tot ons nemen, maar het is ook het samenzijn als gezin. Daarom wordt ernaar gestreefd om samen thuis te zijn bij etenstijd. Samen aan tafel en samen de maaltijd gebruiken is heel belangrijk voor de goede sfeer in huis. Natuurlijk kunnen wij niet zonder eten, maar we kunnen ook niet zonder echte contacten met elkaar in het gezin en ook met anderen. In elk gezin zou het samen eten heilig moeten zijn, want juist zo, samen etend en samen pratend, kan de verbondenheid van het gezin inhoud krijgen en gevoed worden.

Vandaag vieren we Sacramentsdag, aandacht voor de maaltijd des Heren. De eucharistieviering is een symbolische maaltijd. De Heer schenkt zich zelf aan ons: Hij nam het brood, brak het en reikte het hen toe: "Dit is mijn Lichaam voor jullie." Zo ook de kelk: "Dit is mijn Bloed, de beker van de het Verbond, van de altijddurende vriendschap." Het gaat hier niet om letterlijk eten maar om geestelijk voedsel. En het gaat hier ook om een ontmoeting: het is de ontmoeting met Jezus en de ontmoeting met elkaar. Wij zijn het ook aan Jezus verplicht, want Hij heeft gezegd: "Doet dit om mij te gedenken". Blijf samenkomen om eucharistie te vieren.

Het laatste samenzijn is een maaltijd, maar ook een bijzondere maaltijd. Voorafgaande aan dat bijzondere samenzijn vindt er een uitzonderlijk gebeuren plaats. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Het is een gebaar van gastvrijheid, maar het is eigenlijk slavenwerk, het werk van de minste in het gezelschap, maar door zelf de voeten van de leerlingen te wassen toont Jezus van welke mentaliteit hij vervuld is en met welke mentaliteit wij moeten samenkomen. Want Jezus leeft niet voor zichzelf alleen. Hij sterft niet voor zichzelf alleen. Ook het minste werk wil Hij voor ons doen. Alles wat Hij zegt en alles wat Hij doet zijn tekenen van goddelijke liefde, dat God naar mensen omziet.

De eucharistie verwijst ons daarom altijd terug naar het concrete leven van Jezus, naar de woorden die Hij sprak en naar de daden die Hij verrichtte. Daarom wordt er voorgelezen, hoe Jezus zijn Bergrede uitsprak en ons een richtsnoer heeft gegeven voor ons concrete handelen. Ons wordt verteld, hoe Hij de blinden genas en de lammen liet lopen. Hoe Hij de doven uit het isolement haalde door hen weer te doen horen. Melaatsen heeft Hij gereinigd en mensen die tot kwaad vervallen waren, heeft

Hij vergeving geschonken en het gevoel van eigenwaarde teruggegeven. Zijn liefde voor deze mensen is zelfs zo groot, dat Hij zich in hun lijden verplaatst, want zo zegt Hij: "Ik was ziek, en je hebt mij bezocht. Ik had dorst en je hebt mij te drinken gegeven. Ik had honger en je hebt mij gevoed."

"Blijft dit doen om Mij te gedenken". Met deze woorden beëindigde Jezus het laatste samenzijn. Om de Eucharistie goed te kunnen vieren en om tot ware aanbidding te komen zullen wij ons de mentaliteit van Jezus moeten eigen maken, zoals Hij die ons heeft getoond bij de voetwassing. Nederigheid, dienstbaarheid, naastenliefde moeten een christenmens kenmerken. Hij/zij mag eraan herkend worden.

Dan is de cirkel rond. Wij aanbidden de Heer en wij maken Hem zichtbaar in onze liefde. Amen.