

TWEEDE ZONDAG IN DE PAASTIJD C 2010

Deze tweede zondag in de paastijd wordt ook Beloken Pasen genoemd. Op deze zondag wordt de paasweek afgesloten. Het hoogfeest van Pasen heeft een hele week geduurd. "Beloken" komt van beluiken, een Oudnederlands woord dat afsluiten betekent. Maar de paastijd duurt toch 7x7 dagen. Op de 50^e dag vieren wij Pinksteren. Sinds een paar jaar wordt deze zondag Beloken Pasen ook "Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid" genoemd. Deze dag werd ingesteld door paus Johannes Paulus II. Op deze Barmhartigheidszondag vieren we, dat God iedere mens die berouw heeft, zal vergeven, want God is warmhartig.

Op deze zondag wordt duidelijk gemaakt, hoe Jezus omgaat met zijn teleurstelling, die Hij in laatste week van zijn leven moest ondergaan. In die laatste dagen had hij juist steun van zijn vrienden verwacht, toen Hij alleen was in de Hof van Olijven, maar zij gingen slapen. Vervolgens werd hij voor 30 zilverlingen verkocht. Tenslotte was het Petrus die hem verloochende met een drievoudig: "Ik ken deze mens niet." Vanwege de gebeurtenissen van de kruisiging, sluiten de apostelen zich angstig op, want als zij Jezus hebben terechtgesteld, zullen zij als zijn volgelingen ook wel gevangen genomen worden. Angst, radeloosheid: dat is hun situatie. Schuldgevoelens bij iedereen. Zij hebben de Heer aan hun lot overgelaten.

Maar, als Jezus op de dag van Pasen aan zijn vrienden verschijnt, dan is er geen greintje verwijt, maar zijn eerste woorden luiden: "Vrede zij jullie." Barmhartigheid voor jullie, alle goeds voor jullie. Ik ben blij, dat ik weer bij jullie ben, want ik laat jullie niet los." Vrede en alle goeds.

// Hoe verlangen wij ernaar, dat mensen ons alle goeds toewensen en ons niet voortdurend vastpinnen op ons verleden. Hoe verlangen wij ernaar mensen te ontmoeten, die niet wraakzuchtig zijn, maar kunnen vergeven en ons weer alle goeds toewensen. "Vrede zij u."

Alsof er niets geweest is, toont Jezus hen zijn handen en zijn zijde en geeft hen een opdracht, geeft hen weer vertrouwen: "Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u." En ter bekrachtiging blaast Jezus over hen en zegt: "Ontvangt de heilige Geest. Dwz Weest eveneens mensen van barmhartigheid. Weest warmhartig tegenover elkaar.

Het verhaal vertelt ons, welke vreugde zich van de apostelen had meester gemaakt. Maar Thomas die er niet bij was, wil het niet geloven. "Te mooi om waar te zijn, dus is het niet waar." Wij kunnen Thomas begrijpen. De teleurstelling van Goede Vrijdag dreunt nog na bij Hem. Hij had al zijn troeven op Jezus gezet. Heel zijn levensinvulling had hij aangepast en dan eindigt alles in een terechtstelling, een mislukking. En ook wij hebben onze teleurstellingen met onze medemensen, met onze familie of onze Kerk en moeten wij dan maar over onze schaduw heen springen en doen alsof er niets geweest is? Wie kent die familiesituaties niet?

Maar de reactie van Jezus tegenover Thomas is ook een reactie van barmhartigheid. Ook Hem wenst Jezus vrede toe en daarmee neemt Jezus de twijfel weg. Jezus toont ook aan Thomas de warmte van zijn hart: "Kom hier met uw vinger en uw bezie mijn handen; steek uw hand uit ...wees niet langer óngelovig, maar gèlovig!" Gods barmhartigheid is dat Jezus ons de hand reikt, zelfs in de moeilijkste situaties. Wij hoeven die hand maar te grijpen en Hem ons geloof te schenken. En: Hoe concreter ons geloof daarbij wordt, hoe beter! Des te dieper ervaren we Gods vrede, Gods goedheid.

Op deze zondag na Pasen herdenken wij in onze parochie steeds de overleden medewerkers van onze parochie: de overleden priesters, kerkbestuursleden en koster, maar ook willen wij de overleden vrijwilligers gedenken, allen die zich ingezet hebben: van koorleden tot en met de schoffelploegleden, iedereen. Zij hebben hun steentje bijgedragen aan onze parochie. Zij hebben fundamenten gelegd, waarop wij weer kunnen voortbouwen als parochie van levende stenen. Vandaag willen wij ook in onze gebeden de intenties van alle vrijwilligers meenemen. Wij zijn hen grote dank verplicht. En wij hopen op de medewerking van velen.

Geloven is geraakt worden door Jezus' warmhartigheid. Het is twijfel overwinnen en je in Gods hand weten. Mogen wij met Thomas komen van twijfel tot geloof. Mogen wij met Thomas de mooie belijdenis uitspreken: "Mijn Heer en mijn God." God aan U vertrouw ik mij toe, want u bent barmhartig, voor mij zelfs warmhartig. Amen.