

Preek "HOMILIE DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR – B 2009"

HOMILIE DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR – B 2009

Afgelopen dinsdag is Barack Obama als nieuwe president van de VS beëdigd. Ofschoon hij al een hele verkiezingscampagne met vele toespraken achter de rug had, waren de verwachtingen hoog gespannen. Wat zou hij zeggen in zijn toespraak? Welke accenten hij zou zetten? Welke verwachtingen hij zou wekken? Elk woord werd gewogen. Zijn lichaamstaal werd bestudeerd. Het timbre van zijn stem werd beluisterd. Hoe zou hij zichzelf presenteren? Zou hij overtuigend overkomen? Zou hij nieuwe wegen inslaan? Heel de wereld heeft gespannen gekeken naar de tv-uitzending. Washington was even het centrum van de wereld.

Het evangelie vertelt ons van de start van Jezus. Er waren geen tv-camera's bij. Hij had geen voorbereidende campagne gevoerd, maar hij had toch de aandacht op zich gevestigd, doordat in de rij van de gewone mensen was gaan staan en Hij zich door Johannes had laten dopen. Hij had met dit gebaar zichzelf laten onderdompelen in de zorgen en het verdriet van de mensen.

De hemel was toen open gegaan en Hij was door de hemelse Vader aangewezen als Zijn geliefde Zoon. Johannes de Doper had vervolgens ook zijn vrienden op Jezus gewezen en op de betekenis van zijn persoon. De leerlingen waren daarop Jezus achterna gelopen. Jezus had ze uitgenodigd in zijn huis. Zij hadden Jezus laten vertellen en ze hadden met open mond geluisterd. Een nieuw geluid had geklonken. De woorden met gezag. Een nieuwe wereld was opengegaan. "Dit moet de Messias zijn, naar wie eeuwenlang is uitgezien," hadden ze tot elkaar gezegd. Jezus had hoge verwachtingen gewekt.

Vandaag spreekt Jezus voor het eerst in het openbaar voor de grote menigte. "De tijd is vervuld. Het Rijk Gods is nabij," zo begint Hij. "Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap."

Wat de profeten beloofd hadden, dat gaat nu gebeuren. Gods Koninkrijk gaat werkelijkheid worden. Waar Jezus komt, daar verandert de wereld. Jezus kent andere uitgangspunten dan die welke wij hanteren. Wij laten ons zo vaak leiden door hebzucht, hoogmoed, streven naar macht. Wij laten ons zo vaak leiden door wraak en vergelding. Wij weten wat daarvan het gevolg is, dat er nooit eens overal, wereldwijd vrede is. Mensen maken elkaars leven onmogelijk en staan elkaar naar het leven. Jezus wil een nieuwe mentaliteit bij ons aankweken. Zijn uitgangspunt is liefde, verzoening, mildheid, vergevingsgezindheid. Waar deze nieuwe mentaliteit kansen krijgt, ontstaat er iets van het Koninkrijk Gods. Waar Jezus is, waar hij spreekt of handelt, daar komt iets van de hemel op aarde, van geluk, van vrede en gerechtigheid. Daar geldt niet meer de macht van de sterkste. Daar krijgt de liefde een kans.

Maar Jezus doet niets zonder ons erbij te betrekken en ons op onze eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Zo gemakkelijk verwijten wij God het leed van de wereld, terwijl wij, mensen, het toch zelf zijn die elkaar het leven onmogelijk maken. Daarom geeft Jezus aan wat ons te doen staat: Geloof en bekeer je. Neem een nieuwe mentaliteit aan. Bekijk eens kritisch je eigen gedrag. Niet voor niets luidt het

spreekwoord: "Verbeter de wereld, begin met jezelf." De wereld verandert pas, als de mensen veranderen. Niet de hoogmoed maar de bescheidenheid, de vergevingsgezindheid, de dienstbaarheid van degene die zichzelf met hart en ziel geeft voor het geluk van zijn vrienden, zal waarde blijken te hebben. Jezus heeft het zelf niet bij woorden alleen gelaten.

De ontmoeting met Jezus betekent steeds een oproep tot een nieuwe mentaliteit, tot een herijking van je levensprincipes. De ontmoeting met Jezus raakt een mens tot in het hart. Het hart gaat spreken en doet ons de handen in elkaar slaan.

Jezus vraagt om een nieuwe mentaliteit, die wij vorm geven door in te gaan op zijn uitnodiging. "Komt en volgt mij," zegt Jezus. Hij zegt het tot de gewone vissers Petrus en Andreas. Maar Hij zegt het ook tot u en tot mij. Hij roept mensen om christen te zijn bij het werk van iedere dag, in onze dagelijkse beslommeringen: in het werk dat wij verrichten als man en als vrouw, als vader en moeder, als werkgever of werknemer. Vult u zelf maar in. Ieder heeft op zijn eigen plaats de taak en de mogelijkheden om als christen te handelen. Nooit kan iemand zich daarvan ontslagen achten.

De leerlingen waren geboeid door Jezus en zo heeft Jezus hun leven veranderd. En nog altijd heeft het evangelie die uitnodigende kracht om iets moois van het leven te maken door een leven van geloof, hoop en liefde, dat een bijdrage is aan de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde en zo hemel op aarde realiseert.

Jezus nodigt uit. Tijdens deze actie KERKBALANS nodigt hij ook ons uit om hier ter plekke kerk te zijn en zijn werk voort te zetten. "Doe mee," zegt Hij tot ieder van ons. Als vrijwilliger, als koorlid, door de kerkbijdrage, opdat mag worden voortgezet, wat Jezus begonnen is. Amen.