

## **HOMILIE 19<sup>E</sup> ZONDAG DOOR HET JAAR C ZA 19 / ZO 20 OKTOBER 2019 MISSIEZONDAG**

Het is missiezondag. Het mag menigeen nog doen herinneren aan de tijd, dat vanuit elk dorp missionarissen, priesters, broeders en zuster uittrokken naar alle werelddelen om er de kerk op te bouwen en vorm te geven aanleren, vieren en dienen. Aan dienen, doordat er werd omgezien naar de menselijke noden die er heersten. Er werden gezondheidscentra opgezet. Zieken konden er terecht zonder dat eerst de vraag werd gesteld of de rekening kon worden betaald. Eerst de nood. De rest kwam later. Er werden scholen opgezet, want vorming betekent ontwikkeling en daarmee wordt de armoede aan de wortel aangepakt. Ook hier werd geen onderscheid gemaakt tussen arm en rijk. Er werden landbouwprojecten van de grond getild, waterputten geslagen, de drinkwatervoorziening werd geregeld. De ontplooiing van menselijkheid was een eerste voorwaarde. Daarom moesten soms ook oude structuren van slavernij en onderdrukking worden bestreden. Zo was de heilige Petrus Claver de man die het opnam voor de negerslaven die van Afrika naar Amerika werden verscheept. De Belgische pater Damiaam de Veuster ging leven in de melaatsenkolonie op het eiland Molokai.

Na deze zorg voor de menselijkheid ging de aandacht uit naar het leren, de geloofsoverdracht, de catechese, want het evangelie van Jezus was voor deze mensen eveneens een bevrijding. In dat evangelie kreeg iedere mens waarde. Niet langer hoefde men bang te zijn voor geesten die angst aanjoegen en zich deden gelden. Het evangelie van Jezus is het blijde Nieuws dat er een God is die ons lief heeft. Jezus heeft dit in zijn eigen leven zichtbaar gemaakt. Hij ging weldoende rond. Hij genas de zieken en maakte mensen vrij van hun angsten. Hij was ook in staat om schuld weg te nemen door ze te vergeven. Geen verwijten klonken, toen Hij aan het kruis werd geslagen. De vergeving werd nog geïntensiveerd. Het evangelie van Jezus is voor deze mensen een nieuw geluid geweest, dat hen levensvreugde schonk en ook aan het bestaan weer perspectief gaf, want eens zullen we allen thuis komen in het hemelse vaderland.

Geloof moet ook gevierd worden. Mensen die de jonge kerken bezoeken vertellen over het enthousiasme waarmee ze hun liturgie vieren. De zondagse liturgie is ook de plaats van de ontmoeting, waar ze ook elkaar bijstaan in hun noden en het gewone dagelijkse brood met elkaar delen.

De jonge kerken kennen geloofsenthousiasme. Oud-bisschop Frans Wiertz bezocht elk jaar een van de jonge kerken en elk jaar kwam hij bemoedigd terug. De Kerk groeit en bloeit. Natuurlijk kennen we hier de terugloop, maar dat mag ons niet ontmoedigen. De Kerk van Jezus is groter dan de kerk te Nederland. Ze is een wereldkerk, waarbij de sterke kerken zich altijd over de zwakke kerken hebben ontfermd. Zoals eens van hier de jonge kerken geholpen zijn, zo willen thans de vitale jonge kerken hulp bieden aan de vermoeide kerk van Europa.

Men kan spreken van een op- en neergang. Ons rijke westen is geestelijk arm geworden. Wat heeft onze maatschappij prioriteit? Wat staat voorop? Waar vinden we inspiratie om onze taken als mensen voor elkaar te vervullen? Hoe snel plooiën we terug op onszelf en zeggen we "Ik eerst?" America first?

Ik ben ervan overtuigd, dat we eens weer gaan zoeken naar wat we achteloos hebben weggeworpen: het goud van het evangelie van Jezus. De consumptiedrang met de eruit voortvloeiende klimaatcrisis kan een mensenhart niet verwarmen, niet bemoedigen of inspireren. We nemen daarom de boodschap ter harte van de apostel Paulus:

Blijf bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het waren die u onderricht hebben en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige geschriften. Daaruit kunt gij de wijsheid putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus.

Op deze missiezondag worden we erop gewezen, dat ons zoveel al in christelijke tradities bekend is. Zoveel hoeft maar weer opgediept te worden en door Gods Geest tot nieuw leven te worden gebracht. Er is de rijkdom van ons christelijke geloof. We zijn rijker dan we denken.

### **Gebed voor de buitengewone missiemaand 2019**

*Hemelse Vader,*

*toen uw eniggeboren Zoon Jezus Christus*

*uit de dood verrees,*

*gaf Hij zijn volgelingen de opdracht*

*“ga en maak alle volken tot mijn leerlingen”.*

*U herinnert ons eraan*

*dat we door onze doop delen in de missie van uw Kerk.*

*Sterk ons door de gaven van de Heilige Geest*

*om moedig en ijverig te zijn*

*om te getuigen van het evangelie,*

*zodat de missie toevertrouwd aan de Kerk,*

*die nog lang niet voltooid is,*

*nieuwe en doeltreffende uitdrukkingen kan vinden*

*die leven en licht brengen in de wereld.*

*Help ons om het voor alle mensen mogelijk te maken*

*uw reddende liefde te ervaren*

*door de genade van Jezus Christus,*

*die met U leeft en heerst*

*in de eenheid van de heilige Geest,*

*één God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.*