

## HOMILIE VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C ZA 6 / ZO 7 JULI 2019

U kunt het mogelijk morgen weer zien, hoe voorafgaande aan de wedstrijd de coach de speelsters, nog even bemoedigend toespreekt. Ze krijgen te horen, dat ze moeten uitvoeren wat hun opdracht is. Maar altijd ook volgt er een aanmoediging. "Vol houden. Doorzetten. Niet opgeven. Iedereen weet dat een wedstrijd niet alleen wordt gewonnen op techniek, maar op mentaliteit. Op karakter. De tegenstander mag dan op papier sterker zijn, maar met ons doorzettingsvermogen, maar met ons gaan voor elkaar, met onze strijdlust moet de tegenstander te overwinnen zijn." "Geloof, dat je het kunt," zal de coach meermaals zeggen, "en we zullen overwinnen." Zo ongeveer zal de coach de leeuwinnen toespreeken. Men noemt dat een peptalk. Na zo'n peptalk worden de leeuwinnen dan het veld in gestuurd en moet het gaan gebeuren.

Het is natuurlijk een oneerbiedige vergelijking om Jezus' toespraak tot zijn leerlingen in het evangelie van vandaag een peptalk te noemen. Jezus is niet iemand uit de sportwereld, maar ook Hij bereidt in het evangelie van vandaag zijn leerlingen voor op het grote werk, want Hij zendt hen uit. Het is een grotere groep, 72 in getal. Behalve de apostelen zijn er nog zo'n 60 andere mensen die zich geraakt voelen door de boodschap van de Heer en bereid zijn om uitgezonden te worden. Jezus is van het begin af aan geen solist. Hij is niet iemand die in zijn eentje rondtrekt, maar vanaf de eerste dag heeft Hij mensen uitgenodigd om Hem te volgen en mee te werken aan de verbreiding van het evangelie.

Op onze situatie toegepast: het hangt niet van de priester alleen af. Iedere gedoopte wordt uitgenodigd om aan de slag te gaan.

Toch is de toespraak waarmee Jezus zijn vrienden uitzendt, geen luchtige peptalk. Jezus stelt de zaken niet gemakkelijk voor. Hij begint met erop te wijzen, dat de taak eigenlijk veel te groot en te zwaar is: "De oogst is groot, maar arbeiders zijn er maar weinig." Het zal dus niet vanzelf gaan. Hoe actueel is deze uitspraak. We kennen het priestertekort. Maar nog erger is het gelovigentekort: Er is een chronisch gebrek aan overtuigde katholieken die op de plek waar zij wonen en werken hun christen zijn handen en voeten geven en zich niet ervoor schamen om als christen herkend te worden, maar die bovendien willen meebouwen aan een vernieuwde kerk, aan de kerk van morgen.

Tot onze verbazing voegt Jezus er verder aan toe: "Ga, ik zend u als lammeren tussen de wolven." Van het spreekwoord "Je vangt meer bijen met honing dan met azijn" van deze volkswijsheid schijnt Jezus echter nog nooit gehoord te hebben. Als Jezus zijn mensen werft en uitzendt, voegt Hij eerder een angstaanjagend beeld eraan toe. "Ik zend u als lammeren tussen de wolven." Gevaarlijker en roekelozer kan het niet. Te midden van wolven zijn schapen al op voorhand verloren. Zij zijn een gemakkelijke prooi voor de op de loer liggende wolven.

Terwijl wij ons tegenwoordig vooral toeleggen op allerlei pastorale methodieken, die zeker zeer nuttig zijn, wijst Jezus ons vooral op de juiste gezindheid, waarmee wij ons christen-zijn moeten beleven. Jezus verlangt een christen-zijn zonder vrijblijvendheid, zonder reserves. Want juist doordat iemand volledig, met hart en ziel achter de Blijde Boodschap staat, juist doordat hij daarvoor risico's aandurft en ook offers wil brengen, geeft aan deze verkondiging een extra overtuigingskracht. Niets is zo fnuikend dan een minimalistische geloofsbeleving, waar niets moeite mag kosten. Omgekeerd is niets zo inspirerend dan juist een oprechte innerlijke bezieling bij de predikant, die alle burgerlijkheid heeft afgelegd en leeft naar wat hij verkondigt.

Eigenlijk spreekt Jezus over zichzelf, hoe Hij zijn goddelijke opdracht ervaart. Als Jezus de leerlingen vraagt om rond te trekken in zijn naam, dan zal dat ook in Zijn geest moeten zijn zoals Hij zijn opdracht beleeft. Daarom daagt Jezus hen uit om met Hem alle kaarten op deze boodschap te zetten en zegt Hij: "Neemt geen reiszak, geen beurs, en groet niemand onderweg." Een wat merkwaardige raad, maar die kleine praktische raadgevingen suggereren een welbepaalde geesteshouding, die typisch is voor de persoon van Jezus.

Wat de boodschap van Jezus zelf aangaat is deze ongewoon beknopt. Geen woord teveel, samengevat in het beknopte zinnetje: "Het Rijk Gods is U nabij." Op een andere plaats vertelt Jezus wat de voorwaarde is: "Bekeert u en geloof." Men zou het evangelie van vandaag een eerste pastorale les van Jezus kunnen noemen, een oer-pastoraal, die Jezus zelf aan zijn leerlingen meegaf.

De 72 leerlingen trokken uit met de woorden van de Heer in hun hart. Vol enthousiasme keerden zij terug, want er had zegen op hun werk gerust. Gods heerschappij was werkelijkheid geworden. Als wij vol vertrouwen blijven, waarom zou dat wonder ook niet in onze dagen kunnen gebeuren? Amen.