

## HOMILIE ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR B ZA 10 / ZO 11 OKTOBER 2018

"Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?" Met deze vraag komt een jongeman bij Jezus. Ik moet eerlijk zeggen, dat mij deze vraag gedurende mijn priesterschap nog nooit is voorgelegd. Eerder is het gewoon de vraag: "Wat moet ik doen?" Waar komt het op aan in mijn leven? Wat geeft mijn leven betekenis? Ook aan Johannes de dooper wordt deze vraag al voorgelegd door een groep soldaten. Het antwoord van Johannes heeft dan ook op het soldatenleven betrekking: "Niet roven, niet plunderen en tevreden zijn met jullie soldij." Ook aan Jezus wordt deze vraag in een ander verband voorgelegd. Dan luidt het antwoord van Jezus: "Ge zult de Heer uw God beminnen met hart en ziel en de naaste als uzelf." Het komt dus aan op geloof en liefde. Maar nu is het anders. De vragensteller schijnt Jezus te irriteren, wat heel opmerkelijk is. Jezus heeft immers geduld met mensen. Als Jezus geïrriteerd reageert, dan is er iets aan de hand. De vragensteller staat ook bekend als de rijke jongeling. Dat is waarschijnlijk ook aan hem te zien geweest. Hij heeft de schapjes op het droge. Zijn maatschappelijke leven is geslaagd. Nu nog een verzekering afsluiten voor het eeuwig leven, zo lijkt het. Dat wil de jongeling dus ook graag geregeld zien. Daarom dat verzoek: "Goede meester, dat eeuwig leven? Hoe stel ik dat veilig? U hebt het voor het zeggen. Ik doe alles wat u mij zegt."

"Goede meester!" De jongeman probeert Jezus te vleien en spreekt Hem aan met "Goede meester." Maar waarom reageert Jezus zo terughoudend. Hij zou toch blij moeten zijn, als Hij geloofsijver kan vaststellen. Maar Jezus weet, dat als de vos de passie preekt, de boer op zijn kippen moet passen. Jezus houdt dus niet van schone schijn. Jezus wil oprechtheid. Daarom reageert Jezus terughoudend: "Waarom noem je me goed? Alleen Gods is goed. Als je bij God wilt komen, moet je gewoon de 10 geboden onderhouden. Dat is te overzien. Tien vingers, tien geboden." En Jezus noemt ze hem op. Maar zoals de jongeman met onderhandelen rijk geworden is, zo wil hij nu weer onderhandelen. Hij had gehoopt geprezen te worden. Hij had gehoopt te horen: "Je hoeft je geen zorgen te maken. God is barmhartig. Dat eeuwig leven komt er heus wel." Maar neen, geen pluimpje op de hoed van deze rijke jongeling. Integendeel. Hij wordt door Jezus ontmaskerd. Jezus onthult waar zijn hart vol van is en wat bij deze jongeman voorop staat. Jezus leg hem gewoon de opdracht voor: "Als je dan zo volmaakt wilt zijn en meer wilt dan enkel de geboden onderhouden, ga dan heen en verkoop je hele rijkdom en geef de opbrengst aan de armen." Dat was teveel gevraagd en ontdaan ging de rijke jongeling heen.

De rijke jongeling valt door de mand, want zijn bezit was het allermeeste waard. De reactie toont aan waar zijn hart ligt. Niet bij de mensen, die in de geboden van God genoemd worden. We lezen dat de jongeman ontdaan heen ging. De ontmoeting met Jezus eindigt voor hem in een kater, wanneer hij het heldere advies van Jezus verneemt. De reactie van Jezus heeft hem iets geleerd over zichzelf dat hem niet vrolijk maakt, maar intens verdrietig. Hij blijkt geen vrij mens te zijn. Het blijkt dat zijn toewijding aan Gods geboden waarover hij zo opgeeft, niet zo diep geworteld is. Maar Jezus wijst op de sociale geboden. **Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder.** Als hij beweert de geboden te onderhouden, dan moet hij ook de daad bij het woord voegen.

Wie zorgt er niet, dat hij/zij zijn schapjes op het droge krijgt? Sociale zekerheid heeft mensen heel wat slapeloze nachten bespaard. Je weet wat je inkomen is voor een aantal jaren. Ook voor je levensavond hoef je je geen zorgen te maken. Dat is allemaal goed, maar is genoeg ook werkelijk genoeg,

of zijn we eigenlijk nooit tevreden? Bezit kan zich van mensen meester maken. Relaties worden zakelijker. Belangen gaan voorop staan. Ruzies zijn het gevolg. Daarom de waarschuwing van Jezus: **Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben, het Koninkrijk Gods binnen te gaan!. Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen."**

We leven in een van de welvarendste landen ter wereld. Daar mogen we dankbaar voor zijn, maar ons hart moet toch open staan voor de naaste, want in de arme en behoeftige mogen we de Heer ontmoeten. Amen.