

HOMILIE VIJFDE ZONDAG VAN PASEN B ZA 28 / ZO 29 APRIL 2018

Hoe leg je uit, wat je voor een ander wilt betekenen? Niet zo gemakkelijk. Menig echtpaar is er maar mee gestopt. In de verliefdheid zijn grote woorden gesproken, maar eenmaal getrouwd, weet men al gauw, dat woorden zo snel hol kunnen gaan klinken, als ze niet worden waargemaakt met concrete daden in het gewone leven. Toch wil Jezus verhelderen, wie Hij voor ons wil zijn en waarom de band met Hem zo noodzakelijk is.

Vorige week zondag vertelde Jezus ons daarom dat Hij de goede herder wil zijn om ons door het leven te leiden. Op een andere plaats lezen we, hoe Jezus medelijden met de menigte had want ze waren als schapen zonder herder. Jezus ziet wat mensen bezig houdt, want hij kijkt in ons hart en hij ziet ons vallen en opstaan, ons pogen en ons mislukken en hij werd vervuld door een houding van medelijden en barmhartigheid.

Vandaag hanteert Jezus een ander beeld dat hij wederom ontleent aan de wereld en de natuur om zich heen. Daarin brengt Jezus de band ter sprake, die wij met Hem moeten hebben en hoe wij door deze band met Hem geïnspireerd worden om de beste eigenschappen te ontplooiën, die mensen hebben. *"Ik ben de ware wijnstok, gij zijt de ranken en mijn Vader is de wijngaardenier."*

De heuvels rondom het dorp van Jezus stonden vol wijngaarden. De wijngaard was zeer arbeidsintensief. Er is veel werk te doen. We kennen al de parabel van de werkers in de wijngaard die op alle uren van de dag door de eigenaar erop uitgestuurd worden om in zijn wijngaard te werken. Werk genoeg. Altijd werk.

Want er moet gesnoeid worden en opgebonden. Maar de opbrengst is vaak onzeker. De profeten vergelijken het volk Israel met een wijngaard, die echter alleen zure druiven voortbrengt: een verwilderde wijnstok. Daarom snoeit de hemelse Vader met zijn geboden onze slechte verwilderde eigenschappen weg, die ons hinderen om uit te groeien tot een goed mens.

Jezus geeft ons eigenlijk een lesje in wijnbouwkunde, als Hij zegt: **"Ik ben de wijnstok, gij de ranken."** Elke rank aan de wijnstok die geen vrucht draagt, moet afgesneden worden, want die put de wijnstok alleen maar uit. De rank wordt bovendien zo geleid, dat de sapstroom vanuit de wortel zo goed mogelijk de wijnranken kan bereiken. Het is immers een sapstroom van leven, van bezieling, van inspiratie, van moed en ook van troost. Verder moet elke rank die wel vrucht draagt, gezuiverd worden van teveel blad en ongedierte, opdat zij meer vrucht mag dragen. De wijngaardenier moet aandacht hebben voor elke rank. De hemelse vader heeft aandacht voor eenieder die zich christen wil noemen en daaraan ook herkenbaar wil zijn. De rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok en goed verzorgd is.

Vaak wordt de vraag gesteld: "Heb je wel geloof nodig om een goed mens te zijn?" Natuurlijk komen we onder niet-kerkse mensen veel edelmoedigheid tegen. Soms zijn we teleurgesteld in kerkse mensen. Maar mensen kunnen verder boven zichzelf uitgroeien, als ze zich gelovig weten. Zo vaak ook zoeken ze in praktische daden en goede werken hun geloof te beleven. Bv in mantelzorg, of in royale giften voor goede doelen, of in verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar. Of in vergevingsgezindheid en door af te zien van wraakzucht. Of gewoon door de beschikbaarheid en dienstbaarheid. Ons christen-zijn kan zoveel vruchten dragen.

In dit weekend staan onze vrijwilligers centraal. Het zijn de mensen die hun hart laten overlopen voor onze parochie en voor onze dorpsgemeenschap, of voor kerkgebouw en kerkhof.

We hebben vrijwilligers in vele soorten. Ze zijn beschikbaar op tij en ontij. Ze passen voor de gemeenschap hun dagplanning aan. Dat kan zijn om te zingen of om de kerk te poetsen en te versieren. Het kan zijn om de mis te dienen of

om voor te lezen en te collecteren. Het kan zijn om een avondwake te verzorgen en mensen in leed en droefheid nabij te zijn. Het kan zijn om te schoffelen en te harken of om onderhoudswerk te verrichten. Soms krijgt men waardering, maar soms is die waardering minimaal. Zakjes ophalen voor de vastenactie of en de enveloppenactie geeft die waardering maar beperkt. Veel werk gebeurt in stilte en onopvallend.

Bij gelegenheid van koningsdag hebben twee van onze vrijwilligers ook deel gehad aan de koninklijke lintjesregen: Thea Dingemanse en Jan Op den Kamp. Van harte proficiat. Naast het werk voor de Zonnebloem heeft ook de parochie steeds op hen beiden een beroep kunnen doen in verschillende omstandigheden. Dank.

Vanavond herdenken we ook de overleden vrijwilligers, vooral de overledenen van het laatste jaar. Maar ook danken wij hen die reeds langere tijd geleden ontvallen zijn en wier herinnering begint te verbleken. Hun bijdrage aan het parochielevens willen we ons toch bewust blijven: oud koorleden, oud kerkbestuursleden, oud lectoren en nog vele anderen.

Ieders werk is belangrijk en vrijwilligers zijn altijd gevraagd. Voor ieders werk willen we graag dankjewel zeggen. Wie nog geen vrijwilliger is, kan zich altijd melden. We maken graag gebruik van ieders kwaliteiten. Daarom nodig u graag uit om na afloop van deze eucharistie in het portaal een kop koffie te drinken en even na te blijven. Iedere vrijwilliger nogmaals dank. Amen