

HOMILIE 3^e ZONDAG DOOR HET JAAR A ZA 20/ZO 21 JAN 2018 START KERKBALANS

Wij kennen mensen in alle soorten en de bijbel kent profeten in alle soorten. Er is de profeet Jeremia die de neiging heeft te jeremiëren, een doemdenker dus. Er is Jesaja met zijn prachtige Messiaans beloftes van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er is Ezechiël, de profeet van de hoop op de terugkeer uit de ballingschap. En Amos is de profeet die het sociale onrecht aan de kaak stelt. Deze profeten zijn betrouwbaar en staan voor hun woord. Ze zijn streng voor zichzelf en voor anderen. Ze zijn geen populistten. Daarom ervaren ze veel weerstand. Ze zijn niet altijd geliefd, maar ze houden vol.

Ook Jona is een profeet. De eerste lezing vertelde over hem. Maar Jona valt uit de toon. Hij wil niet. Als wij het hele verhaal van Jona zouden lezen, dan zouden we kunnen vernemen, hoe hij pas na omwegen in de voor hem vijandige stad Ninive aangekomen is en hoe hij tegen zijn zin er een oproep tot ommekeer doet. Het is dat hij door God gedwongen wordt. Zijn oproep tot ommekeer komt dus in generlei wijze voort uit een zorg voor deze mensen of uit liefde tot God. Hij wordt zelfs kwaad, als God de mensen van Ninive spaart, omdat zij zich bekeren. Eigenlijk hoopte hij niets liever dan dat Ninive verwoest zou worden. Hij had zich al op een heuvel geïnstalleerd om een goed uitzicht te hebben over de stad en om met enig leedvermaak de verwoesting van de stad goed te kunnen zien. "Is zo'n man als die Jona een profeet te noemen?" vragen we ons terecht af. Maar toch bekeerden de mensen van Ninive zich. Ze hadden de boodschap van Jona begrepen en ze hadden gevolg gegeven aan zijn oproep.

Neen, //Jona is geen echte profeet en zijn optreden mogen we ons zeker niet ten voorbeeld nemen. Hij staat dan ook in een schril contrast tot Jezus, de andere grote profeet, van wie ons vandaag verteld wordt, hoe Hij aan zijn openbaar leven begint en ook oproept tot ommekeer en geloof in Zijn Blijde Boodschap.

Jona staat tegenover Jezus van Nazareth. Eigenlijk hoeft Jezus geen grote toespraken te houden. We hoeven maar naar hem te kijken en we zien zijn liefde en betrokkenheid voor de mensen. Hij is de goede herder die medelijden krijgt met de menigte omdat ze neerliggen als schapen zonder herder. Jezus wordt diep geraakt, als Hij ziet in welke omstandigheden de mensen verkeren. Hij ziet hun zorgen en noden. Hij ziet hun zieken, de lammen en de blinden en de melaatsen. En geneest hen.

Jezus ziet hun verdriet maar vooral ook het verdriet dat ze elkaar onderling aandoen in ruzie en kwaadsprekerij. Hij maakt mee, hoe mensen alleen bezig zijn elkaar het leven onmogelijk te maken door haat en wraak. Er is zoveel lijden dat eigenlijk nergens voor nodig is, want het had toch ook anders kunnen zijn. Ook daarom heeft Jezus medelijden met hen en hij begint hen te onderrichten.

Dat onderricht van Jezus zijn zijn echter geen dreigementen, ook al lijken mensen daarop beter reageren, zoals te Ninive blijkt. Jezus wil niet met bangmakerij ander gedrag afdwingen. Maar Jezus wil daarentegen mensen tot een nieuwe mentaliteit brengen: de mentaliteit van het Koninkrijk Gods, van liefde, van verzoening, van vergeving, van solidariteit. Jezus wil ons van binnenuit veranderen. Hij wil ons tot nieuwe mensen maken van geloof en liefde. Mensen met het hart op de juiste plaats, in wier leven Jezus ertoe doet, omdat Hij ons inspireert en bezielt en ons hart doet kloppen voor het goede. Daarom doet Hij de oproep: "Bekeert u, en geloof in de Blijde Boodschap." Eigenlijk is dat de verwoording van de voorwaarden, opdat het Koninkrijk Gods komen mag.

Vandaag zien we hoe Jezus mensen roept om met Hem mee te werken. Het zijn gewone mensen die Hij aan het meer ontmoet. En Hij roept nog steeds om met Hem mee te werken. Hij roept u en mij. Daarom zijn wij parochie en daarom zijn we hier samen.

Vandaag begint de actie KERKBALANS. Hierbij gaat het natuurlijk om geldwerving, maar veel meer gaat het erom, dat wij als parochie ons aansluiten bij de gemeenschap rond de Heer Jezus, omdat zijn evangelie ons ter harte gaat en wij willen voortzetten wat Hij in ons midden begonnen is. Wij willen bij Jezus horen, omdat ons de mensheid ter harte gaat, die neerligt als schapen zonder herder. Net als bij Jezus raakt ons dat. Daarom willen wij de parochie steunen en deelnemen aan het werk van de parochie. Daarom dat we deze week huis aan huis een informatieboekje aanreiken en hopen de betrokkenheid van onze mensen te vergroten. Want het gaat om een betere wereld waarin mensen meer tot hun recht komen. Want het gaat ook om de eer van God. Amen.