

Vastenactieproject 2019

Parochiehuis O.L.V. in la Peña in Bogotá-Colombia

Laten we samen een huis bouwen voor de armen

In de wijk 'los laches', in het oostelijke deel van de miljoenen stad Bogotá, de hoofdstad van Colombia, bevindt zich de parochie van Onze Lieve Vrouw van La Peña. La Peña betekent letterlijk 'de Rotsgrond'. Het herinnert ons enerzijds aan de lange traditie van de verering van de Heilige Maagd Maria onder de aanroeping O.L.V. van de Rots ontstaan in Frankrijk in de 15de eeuw, maar misschien ook aan de belofte van Jezus aan de apostel Petrus: „Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen” (Mt. 16,18).



In 1685 vond een man op deze plek in Bogotá een beeld van Maria met het kind Jezus in de armen, waarna vrij snel de verering ervan op gang kwam, gevolgd door de bouw van een kapel. Deze lange geschiedenis heeft nu, 300 jaar later, ertoe geleid dat op deze plek een parochie gebouwd werd omdat de kapel waar het Mariabeeld wordt vereerd te klein werd voor de steeds groeiende parochiegemeenschap. Een mooie parochiegemeenschap van ongeveer 1000 mensen, voornamelijk jonge gezinnen, binnen een arme stadsdeel van de miljoenen hoofdstad Bogotá die 10 miljoen mensen telt, en waar in de loop van de afgelopen decennia steeds meer mensen naartoe zijn verhuisd vanuit het platteland op zoek naar een beter bestaan in de hoofdstad van dit land, vaak gedwongen door de armoede en soms ook door het geweld gerelateerd aan de lange geschiedenis van oorlog en guerrilla's in Colombia.

Het cluster van parochies in Roermond Noord-Oost, samen met de H. Martinus parochie in Vlodrop, hebben daarom besloten om dit jaar hun vastenactie te besteden aan dit mooie doel: de bouw van dit parochiehuis voor de armen. Wat is er mooier in deze tijd, waarin we in Nederland geconfronteerd worden met de sluiting van kerken, dan te mogen meebouwen aan een parochiehuis daar waar mensen graag naar de kerk gaan en God willen leren kennen, maar helaas zelf niet over de financiële middelen beschikken om dit te realiseren. Aan ons dan de eer om bij te mogen dragen aan dit project in deze vastentijd waarin we door God en de Kerk worden uitgenodigd om grotere aandacht te hebben voor onze naasten